

## Een lamp voor mijn voet is uw woord

*Voorzang*

Een lamp voor mijn voet is uw woord, een  
*Allen*  
 hel - der licht op mijn pad. Een lamp voor mijn voet is uw  
 woord, een hel - der licht op mijn pad.  
*Voorzang*

1. Gij zijt lof - waar - dig, Heer, leer  
 mij uw be - schik - kin - gen ken - nen. Wat  
 Gij hebt be - schikt is mij wel - kom; uw  
*Allen*  
 woor - den ver - geet ik nooit. Een  
 lamp voor mijn voet is uw woord, een

*Voorzang*

hel - der licht op mijn pad. 2. Geef  
 mij be - grip om uw wet na te le - ven,  
 om hem te vol - gen met heel mijn  
 hart. Leid mij langs de pa - den  
 van uw ge - bo - den: daar vind  
*Allen*  
 ik mijn vreug - de in. Een  
 lamp voor mijn voet is uw woord, een  
 hel - der licht op mijn pad.